

GROENE GORDEL MAGAZINE

#7 NAJAAR 2014 - FIETSEN - WANDELEN - CULTUUR - CULINAIR - LOGEREN - GESCHIEDENIS

**DE HERFSTKLEUREN
VAN HET ZONIËNWOUD**

**WANDEL EEN
TELEVISIEDECOR
BINNEN IN HET
PAJOTTENLAND**

**DOOR HET
BROEIERIGE
REGENWOUD**

Heerlijke herfst

IN DE GROENE GORDEL

**UITNEEMBARE
WANDEL- EN
FIETSKAARTEN**

ONTDEK DE

Groene Gordel
VLAAMS-BRABANT





"De geur van de herfst, de warme tinten van de bossen, een knetterend haardvuur. De Groene Gordel kleurt op z'n mooist."



— Monique Swinnen,
Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant.

KOUTERS

in de bolle spiegels van het Atomium weerkaatsen wiegende weiden. daarboven kloeke wolken à la Brusselmans. Maalbeek en Zenne laten drek en stank voor dank bezinken.

paarden, amberkleurig als de schuimkraag van 'n pint in je handpalm, brengen water als bier terug. Bomen krijgen weer voet aan de grond. een tractor trekt voren sublieme boeren-

meetkunde. tussen de lijnen lees je porei, aardappelen en witloof voor Brussel with love. *pjeirefretters* en *kiekeplukkers* spijzigen *kiekefretters*. kijk in het huis

van de toekomst, *mira*. Mira, waar sterren in de kijker lopen, zwarte gaten worden gewogen. monniken met vrome ogen kijken erachter, zingen leven in die leegte.

— Mark Meekers



INHOUD

- 4** Amateurs op de planken
- 6** Wandel je TV binnen
- 8** Parcours Artistique
- 9** Het wordt een tropisch warme winter
- 10** Herfstkleuren in het Zoniënwoud
- 12** Het Gordelfestival geeft een draai aan je zomer
- 14** Winter in Leuven
- 15** Uitneembare fiets- en wandelkaart

KALENDER

Bezoek de Groene Gordel en blijf hangen op een tof dorpsfeest, een festival of een tentoonstelling.

22 JUNI - 27 SEPTEMBER
Kunstvoer in Vosseme, Leefdaal & Bertem, www.kunstvoer.be

14-24 AUGUSTUS MEISE
29 AUG-18 SEP GRIMBERGEN
19 SEP-12 OKT LONDERZEEL
19 OKT-11 NOV VILVOORDE
14 NOV-19 DEC ASSE
Reizende tentoonstelling Grote Oorlog in de Brabantse Kouters, www.toenlevenoverlevenwas.be

22-27 AUGUSTUS
Druivenfeesten, Overijse www.druivenfeesten.be

7 SEPTEMBER
Topdag Gordelfestival Groene Gordel www.gordelfestival.be

14 SEPTEMBER
Open Monumentendag www.openmonumenten.be

14 SEPTEMBER
Dijlelanddag, Tildonk www.dijleland.be

19-22 SEPTEMBER
Druivenfestival, Hoeilaart www.druivenfestivalhoeilaart.be

19 OKTOBER
Dag van het Brabants Trekpaard Vollezele

13-14 DECEMBER
Kerstmarkt Grimbergen www.grimbergen.be

COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw | augustus 2014 | **Concept en coördinatie:** Gonda Craeninckx **Vormgeving:** Absoluut | **Copywriting:** Bart Claes (www.wartaal.be) | **Foto's:** © Toerisme Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Stef Gilissen, Rudy Engels, Luc Cromphout, Gemeenten Lennik, Bertem, Tervuren, Landen, Dominic Verhulst, Agentschap voor Natuur en Bos: Hendrik Vandewinkel - Tom Linster - Jean-Pierre Lanis, Erik Bartholomees, Steven Vanonckelen, Wim Van Calster (Departement MOW), Nationale Plantentuin van België, Dirk Raes, Felix De Boeck - Duizelingen - Olie op unalut - 1920 - collectie Vlaamse Gemeenschap, VTM, Toerisme Leuven - Marco Mertens - Sofie Hoste, Jan Vanautgaerden - erf-goed.be, Jeanine Campens, Peter Roels Focus, Joris Jambé Focus, Kasteel van Gaasbeek, North West Walls curated by Arne Quinze, powered by Rock Werchter, Kanaaltochten Brabant vzw, www.straffestreek.be/Luk Collet, Studio Wauters, Theo Peeters/Toerisme Rotselaar, Joris Peeters/Gemeente Rotselaar, Tourisme Hesbaye brabançonne, G.Schalenbourg, Karel Rondou, Toerisme Brabantse Kouters, Bruno Vandermeulen, G.Mann, Toerisme Limburg, Fred Bellefroid, Heemkring Ascania Assé, Toerisme Leuven, Universiteitsbibliotheek K.U.Leuven, Royal academy of arts, Stadsarchief Leuven | **Cartografie:** Elke Feusels | **Eindredactie:** Vital Geeraerts, Gonda Craeninckx | **Fotoredactie:** Jeroen Mertens **Druk:** EVM Print | **Wettelijk depot:** D/2014/4058/07 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens.

Amateurs op de planken

FICTIE IN HET PAJOTTENLAND

Een gespannen stilte valt over Café Pajottenland aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. 'En... actie!', roept regisseur Frank Van Passel. Acteur Marc Van Eeghem – muts op het hoofd, stevige baard – komt het volkse café binnen, neemt een stoel van de toog en zet zich neer. 'Cut!'. Alweer een scène die er op staat.



Na Kapitein Zeppos en commissaris Witse kiest de crew van de fictiereeks Amateurs voor de charme van het Pajottenland. Het is één van de laatste opnamedagen, de reeks Amateurs van productiehuis Caviar is bijna helemaal ingeblikt. Regisseur Frank Van Passel is een tevreden man. 'De opnames verliepen super en dat heeft heel veel met het juiste decor te maken', vertelt hij. 'Al van bij het schrijven en het opzetten van deze reeks, zat het Pajottenland in ons hoofd. Het glooiende landschap, de idyllische vergezichten en de volkse en warme sfeer die er hangt, passen perfect bij Amateurs. De naam van het to-

neelgezelschap waar het allemaal om draait was dan ook snel gekozen: De Pajotters.'

Koninklijk Landjuweel

De tragikomische reeks loopt dit najaar bij VTM. Het verhaal begint in een kleine parochie-

"Het glooiende landschap en de volkse en warme sfeer die er hangt, passen perfect bij Amateurs."

zaal van een Pajots dorp, waar de enthousiaste Jan Delvo – gespeeld door Marc Van Eeghem – bezieler is van een amateurtooneelgezelschap. Elk jaar schrijft

Jan zijn eigen deurenkomedie maar dit nieuwe toneeljaar wil voorzitter Jos meer. Hij wil, na dertig jaar, nog één keer alles uit de kast halen om te dingen naar een selectie bij het Koninklijk Landjuweel, dé nationale wedstrijd voor beste amateurthe-

ater. Jos besluit een bekende professionele regisseur in te huren, Stany Crets, die in de reeks een duistere versie van zichzelf speelt: Stanny Krets. Stany

wordt hartelijk ontvangen door alle leden van het gezelschap, maar zijn komst valt bij Jan Delvo in minder goede aarde.

Pajotse humor

De humor, de vriendschap en de hartelijkheid van de reeks kloppen met het hart van het Pajottenland. 'Het verhaal van onze toneelgroep De Pajotters is geschreven op maat van het idyllisch landschap met de pittige heuvels. Achter elke heuvel ligt een nieuwe ontdekking. Zo filmden we nét nog een belangrijke scène op de helling van de Congoberg in Vollezele', verklapt regisseur Frank met een voldane glimlach. 'We waren



760 kilometer wandelplezier

PAJOTSE PINTJES

Jef Hoogmartens, de scenarist van *Amateurs*, heeft mooie herinneringen aan Café Pajottenland: "Dit café heeft werkelijk mijn hart gestolen, een volkscafé met elk mogelijke positieve echo dat dat woord uitdraagt. Ik heb er zelfs geleerd om pinten te tappen." (lacht)

CAFÉ PAJOTTENLAND

Koning Albertstraat 156
1760 Roosdaal



Stany Crets als een duistere versie van zichzelf. ©VTM



De Zepposmolen



Sfeervolle theaterzaaltjes ©VTM



©VTM

allen onder de indruk van de verrassende schoonheid van het vergezicht.'

De acteurs kennen de streek intussen goed. Naast Marc Van Eeghem en Stany Crets doen er nog andere bekende namen mee, zoals Ann Tuts, Els Dottermans, Jonas Van Geel, Ludo en Jef Hoogmartens, Mieke De Grootte, Matteo Simoni en Evelien Bosmans. Al wekenlang trekken ze van de ene filmlocatie naar de andere, van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek naar Halle, van Gaasbeek naar Galmaarden. 'Die typische Pajotse kroegen, die zullen me zeker bijblijven',



De Congoberg



Volkscafé De Cam, een typisch Pajots café in Gooik.



Weidse landschappen...



...en vergezichten.

3X
ZEKER
DOEN

Wandelen naar de Zepposmolen

Bezoekerscentrum De Lambiek

Het uitzicht van op de Congoberg



Repeteren in de mooiste tuin van Sint-Martens-Bodegem ©VTM

Nog mooier in kleur

Marc Van Eeghem gaat tussen twee opnames door graag de streek verkennen. 'Prachtig wandelland', vindt hij. 'Gisteren stootte ik midden in de velden op een oude molen. Het bleek de Zepposmolen te zijn, een stukje Vlaamse televisiegeschiedenis.' 'Wie is Zeppos?' Acteurs Jonas Van Geel en Jef Hoogmartens waren nog lang niet geboren toen Kapitein Zeppos de Vlaamse jeugd aan de televisie kluisterde. 'Grapje, natuurlijk hebben we al gehoord van die legendarische televisiereeks. Maar wacht maar tot je onze reeks te zien krijgt. In kleur oogt het Pajottenland nog mooier', lachen ze.

Die schoonheid en het gemoeidelijke ritme van het leven in het Pajottenland heeft regisseur Frank Van Passel ook willen vastleggen in de reeks. 'Charlie Chaplin zei ooit: We zijn allemaal amateurs, we leven niet lang genoeg om iets anders te worden. Deze reeks is een ode aan elke amateur in wat dan ook. Een ode aan het leven dus. En voor dat leven wordt hier in het Pajottenland nog echt tijd gemaakt.'

'Amateurs' dit najaar bij VTM.
Info op vtm.be

WANDEL JE TV BINNEN

Komt een prachtig, gemoedelijk landschap als dat van het Pajottenland tot zijn recht op televisie? Vergelijk zelf tijdens een fikse wandeling op het Wandelnetwerk Pajottenland, op zoek naar de filmlocaties van Amateurs.

Als het toneelgezelschap De Pajotters het podium van hun parochiezaal verlaat, komt het Pajotse landschap in beeld. En dat is prachtig om te zien: groene heuvels, weidse vergezichten, Brabantse trekpaarden in de weide, lambiekbrouwerijen, volkse dorpscafés en adellijke kasteeldomeinen. Het is het decor waar ooit Bruegel zijn schildersezels plantte en zich liet inspireren door dezelfde kerkjes, watermolens en akkers die je vandaag nog ziet.

Te voet, dat is het juiste ritme om deze streek te ontdekken. Het wandelnetwerk Pajottenland telt 760 kilometer aan trage wegen. Veel mooie plekjes zal je herkennen op televisie, zoals de Congoberg in Vollezele van waaruit je een prachtig vergezicht hebt over het Stillegebied Dender-Mark. Of het kleine dorpscentrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

Voor meer tips en info over activiteiten in het Pajottenland-Zennevallei, lees het gratis magazine *Penzine*. Gratis te bekomen door een mailtje naar info@penzine.be.



3X
ZEKER
DOEN

Herfstkleuren
van het
Hallerbos

Geuzestekerij
De Cam

Openlucht-
museum
Bruegel



Café Pajottenland ©VTM



Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek



Retabel Lombeek

Op bezoek bij een actieheld **11 KM**

Café Pajottenland aan de voet van de kerk van O.L.V. Lombeek is een prima plek om onze eerste suggestielus van elf kilometer te starten, het café-interieur kan je niet missen in de reeks. Eerst nemen we nog een kijkje in de kerk waar het mooiste en best bewaarde retabel van ons land staat. Het houten beeldhouwwerk achter het altaar werd gemaakt rond 1520-1530. Na een half uurtje wandelen staan we aan de Hertboommolen, beter gekend als de Zepposmolen. Hier woonde in de jaren 1960 de eerste echte Vlaamse televisieheld toen Senne Rouffaer gestalte gaf aan Kapitein Zeppos. Van hier wandelen we de open velden in richting Gooik. Uitblazen doen we in Volkscafé De Cam waar we de lekkerste streekbieren en -gerechten op de kaart vinden. Waarom geen Geuze De Cam proberen? De flesjes komen rechtstreeks van de geuze-

stekerij aan de overkant van het binnenplein. Na onze halte volgen we opnieuw de nummers van het wandelnetwerk en een uurtje later staan we weer aan

"In het Pajottenland werd tv-geschiedenis geschreven."

de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Kennen we de gevel van huis nummer 205 in de Koning Albertstraat nergens van? Hier wonen Stiene en haar zoon Pierre, gespeeld door Els Dottermans en Matteo Simoni.

Start: kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Volg knooppunten 85, 8, 83, 88, 801, 816, 800, 815, 232, 24, 25, 29, 28, 27, 26, 22, 2, 23, 82, 81 en 85.



- 3X ZEKER DOEN
- De wekelijkse boerenmarkt
- De Museumtuin van Gaasbeek
- Kasteelpark Groenberg

Gracicus Gaasbeek 7,1 KM

Onze tweede wandeling - 7,1 km lang - begint op het mooie dorpspleintje van Gaasbeek. Het plein, de kerk en het kerkhof herken je zeker in de reeks. Een tip: elke zaterdagmiddag vanaf 15 uur is er hier een gezellige boerenmarkt. We volgen de knooppunten en komen al snel aan het beroemde Kasteel van Gaasbeek. Het was de excentrieke markiezin Arconati Visconti die de oude burcht omtoverde tot dit sprookjeskasteel.

In haar testament schonk ze het kasteel in 1923 aan het Belgische volk. We laten het kasteel achter ons maar niet veel verder stoten we op een ander prachtig gebouw: kasteel Groenberg. Het kasteeldomein is amper een eeuw oud, de collectie heesters in het park vormen een streling voor het oog. We duiken de velden in en glooiend akkerlandschap brengt ons weer naar het lieflijke dorpspleintje van Gaasbeek.

Start aan dorpspleintje van Gaasbeek.
Volg knooppunten 111, 124, 126, 730, 129, 127, 123, 104, 103, 11 en 111.



760 KILOMETER WANDELPLEZIER

Het wandelnetwerk Pajottenland kreeg een fikse uitbreiding en is nu het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen. Liefst 760 kilometer aan trage wegen, waarvan 40% onverhard, tonen je een prachtige, glooiende streek. Weg van de drukte, waar het leven zelf het ritme bepaalt, met kloeke Brabantse trekpaarden en parelende geuze. Een wandelgebied bij uitstek. Het netwerk kijkt ook over de provinciegrens heen en raakt de Vlaamse Ardennen en het Scheldeland.

De wandelkaart en de bijhorende infogids kosten 9 euro. Bestel via www.toerismevlaamsbrabant.be.

PARCOURS ARTISTIQUE

ARTISTIEK WANDEL- EN FIETSPARCOURS LANGS DE VOER

Nood aan een
creativiteitsboost?

Je fantasie eens stevig
prikkelen? Trek door
de groene Voervallei en
laat je volop inspireren
door moderne kunst,
schilderachtige natuur
en historische pracht.

Het riviertje De Voer snijdt als
een kronkelend, groen lint diep
in het Brabantse leemplateau,
van het machtige Zoniënwoud
in Tervuren tot in Leuven. Met
haar natuurlijke loop oogt ze
bijzonder mooi in het valleilandschap,
als een open uitnodiging voor
een ontspannende wandeling
of fietstocht.

Moderne installaties ...

Deze zomer en dit prille najaar
inspireert de Voer je meer dan
ooit. Langs de oevers staan 31
verrassende kunstwerken van
artiesten als Jacques Dujardin,
Bram Borloo, Luk Wets en



Tjerie Verhellen, en nog meer
fris kunstenaarstalent. Midden
in de natuur stoot je op scul-
pturen, fotografie, muurschilder-
ingen en installaties.

KunstVoer heet het project.
Vraag je gratis gids aan de toog
van dorpskroeg In Den Congo
aan de kerk van Vossem en volg
de oevers van de Voer acht kil-
ometer lang, tot in het centrum
van Bertem. Met de fiets of te
voet. En heb je geen oog voor de
moderne aanpak? Dan geraak je
nog altijd gecharmeerd door de
eeuwenoude pracht en praal van
de gebouwen van de streek.

... en historische luister

Zoals het Kasteel de Liedekerke,
een sierlijk kasteel omringd
door bossen, vijvers en

WANDELNETWERK ZUID-DIJLELAND Wandelen in de
Dijlevallei is altijd een goed idee. Je kan verdwalen in uitgestrekte bos-
sen, zwerven door een lappendeken van velden of verdwijnen in holle
wegen. Onderweg bewonder je mooie vierkantshoefes, duizend jaar
oude kerkjes en ander prachtig erfgoed. Het Wandelnetwerk
Zuid-Dijleland neemt je mee over 300 km aan trage wegen
via knooppunten die je naar hartenlust kan combineren.

Bestel de kaart en bijhorende wandelgids via
toerismevlaamsbrabant.be.



een watermolen. Oorspron-
kelijk was dit stulpje het mid-
deleeuwse optrekje van de
Heren van Leeftaal, in 1626
werd het huidige kasteel ge-
bouwd. Veel bescheidener is
de meer dan duizend jaar ou-
de Sint-Veronakapel, niet veel
verder op je tocht. Volgens de
legende is de kapel het graf van
niemand minder dan de heili-
ge Verona, een Duitse keizerin
uit de negende eeuw. En in
Bertem kom je aan de robuus-
te Sint-Pieterskerk, misschien

wel de oudste parochiekerk van
Vlaams-Brabant. Het beeld van
een Zittende Madonna met
kindje Jezus werd ongeveer 900
jaar geleden uit hout gekapt.
Benieuwd of de moderne in-
stallaties het zo lang uithouden.

Nog tot 28 september 2014
www.kunstvoer.be



KunstVoer



Het wordt een tropisch warme winter

GLOEDNIEUWE REGENWOUDEKASSEN IN PLANTENTUIN MEISE

Baan je weg door het broeierige regenwoud, vol mysterieuze planten en bomen. Je hoeft daarvoor niet de halve wereld rond, Meise is ver genoeg.

De luchtvochtigheid valt als een natte dweil in je nek als je één van de twee gloednieuwe regenwoudekassen van de Plantentuin Meise binnentapt. Met een enkele stap door de deur sta je in het hart van de tropen waar het altijd minstens 25° Celsius is. Ook in putje winter. Een geheimzinnige wereld met wilde ba-

nanenplanten, uit de grond schietende parasolbomen en maffe mierenplanten. Het kruipend aardliekje is slechts een paar centimeter groot, terwijl de reuzenbamboe tegen het dak van de grote serre duwt op zoek naar een weg naar buiten.

Roodhuiden

Kapmes vergeten? Geen nood. Met paadjes en een hangbrug beleef je het regenwoud zonder te verdwalen. Wist je trouwens dat als je de zaadjes van annattooboom fijn maalt er een knalrode kleur vrijkomt? Hiermee beschilderen indianen hun lichaam. Hier bij ons worden die zaadjes gebruikt om margarine en kaas een mooie gele kleur te geven.

18.000 planten

De twee nieuwe serres zijn een deeltje van het Plantenpaleis, het indrukwekkende serrecomplex van de Plantentuin waar wel 10.000 plantensoorten bloeien. Met elke serre ontvouwt zich een heel nieuwe wereld: de Woestijnkas, de Lentekas, Mabundu, de Evolutiekas, de Victoriakas en de Moesson- en Savannekas. In de openlucht, in de tuinen en arboreta van het 92 hectaren grote domein, groeien nog eens 8.000 soorten. Daarmee vormt de Plantentuin Meise één van de grootste plantverzamelingen ter wereld!

Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38, 1860 Meise
02 260 09 70, info@br.fgov.be
www.plantentuinmeise.be

DE KLEUR VAN FLORI MUNDI

TIP

Betoverend mooie bloemen in de herfst? Daarvoor moet je in de Plantentuin Meise zijn. In het Plantenpaleis bloeien duizenden exotische bloemen zoals orchideeën, bromelia's en andere tropische juweeltjes. De bloemenexpo Flori Mundi loopt van 25 oktober tot 30 november 2014.

www.plantentuinmeise.be



Eerst voorzichtig geelgroen, dan intense schakeringen van geel en bruin, en ten slotte een zacht bruin tapijt van bladeren op de grond. Het najaar zet een prachtig kleurenspeel in gang in het magistrale Zoniënwood. Haal je stapschoenen al maar uit de kast voor een heerlijke herfstwandeling vol geur en kleur.



Herfstkleuren in

WANDELEN EN LOGEREN TUSSEN DE BLADEREN

Het Zoniënwood wordt ook wel de groene long van Brussel genoemd, maar dat lijkt een understatement. Met zijn 4421 hectaren is het woud het grootste beukenbos van het land. Het strekt zich uit ten zuidoosten van de hoofdstad, van Tervuren tot Sint-Genesius-Rode, van Waterloo tot Watermaal-Bosvoorde, netjes verdeeld over drie gewesten. Beukenbomen van meer dan tweehonderd jaar oud zijn geen uitzondering. Het woud is een overblijfsel van het veel grotere Kolenwoud, een oerbos dat zich ooit uitstrekte over Gallië.

Reeën en everzwijnen

De lange dreven geven het een adellijk karakter. Maar je kan evengoed over kronkelige paadjes tot diep in het hart van het woud verdwalen tot je niets meer hoort dan het ruisen van

de bladeren en het getijl van de vogels. Met wat geluk spot je een ree, of bij valavond misschien wel een schuw everzwijn.

Hoe begin je aan een stevige herfstwandeling? Je kan altijd op goed geluk het woud in wandelen, maar dan raak je misschien wel de weg kwijt. Beter is om je wagen of fiets op een parking aan één van de toegangspoorten te zetten. Op

een overzichtsbord vind je er een kaart van het woud met de wandelwegen op.

Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in Hoeilaart is zo'n toegangspoort. Stap even het museum binnen, je leert er meteen alles over de fauna en flora in het woud. De plek van het arboretum naast het museum werd door koning Leopold II zelf gekozen. Hij wilde nagaan



EEN BRUG VOOR BOSDIEREN

De reeën, kamsalamanders en andere dieren van het Zoniënwood stoten hier en daar op een drukke verkeersas zoals de Brusselse Ring, de autoweg E411 of een spoorlijn. Met het Life+OZON-project heeft het Agentschap voor Natuur en Bos grootste plannen: voor half 2017 verschijnen er vier boombruggen, drie ecotunnels en een indrukwekkend ecoduct die de dieren veilig aan de overkant helpen.

www.zonienwoud.be/lifeozon



DRIE NACHTEN LOGEREN, TWEË BETALEN

TIP

Blijf wat langer en profiteer van de 2+1 najaarsactie: drie nachten logeren, slechts twee betalen! En dat van 15 september tot 30 november. Check de voorwaarden en de deelnemende gastenverblijven op verliefdopvlaamsbrabant.be.

BOEK NU
2+1 NACHT
GRATIS
MET EXTRA'S

het Zoniënwoud

of exotische bomen geschikt waren voor de Belgische bosbouw. De verzameling telt ruim vierhonderd verschillende bomen en struiken zoals een zeldzame Japanse koekjesboom en reusachtige mammoetbomen. Een speciaal wandelpad voor blinden en slechtzienden – inclusief brailleborden – vertrekt aan het museum.

Vorstelijke jachtaferelen

Ook het Warandepark in Tervuren – zalig voor een zondagse flaneerwandeling langs

de vijvers – is een poort naar het Zoniënwoud. Aan de rand van het park liet Leopold II het beroemde Afrikamuseum bouwen. Dat is nu gesloten voor een volledige renovatie. Al sinds de twaalfde eeuw is het woud het decor voor indrukwekkende jachtaferelen van vorsten, hertogen en andere heersers. De fundering van hun jachtslot kan je nog zien aan de rand van de parkvijvers in Tervuren. Een andere vertrektip is De Woudpoort in Jezus-Eik. Deze boswachterswoning is nu een infopunt waar

je fietsen kan huren en snuisteren in de streekproductenwinkel.

Slapen in het Zoniënwoud

Te paard door de herfstkleuren van het Zoniënwoud draven geeft een onbeschrijfelijk gevoel. Je krijgt er niet genoeg van en dat hoeft ook niet. Blijf gerust twee of meer dagen. In de charmevolle, knap geres-taureerde belle époque villa van de paardenrenbaan van Groenendaal zijn jij en je paard hartelijk welkom. B&B Hippo-Droom telt 14 ruime luxekamers: 8 voor de gasten en 6 voor hun paarden. Op het terras van brasserie Hippo-Smaak kan je genieten van een drankje of een lichte lunch.

Hippo-Droom Tumulidreef 7,
1560 Hoeilaart | hippo-droom.be
zonienvoud.be | routeyou.com

Voor uitgestippelde en gedigitaleerde wandelingen die je op je smartphone kan downloaden.



B&B Hippo-droom



Lange wandeldreven

HEVERLEEBOS

Het Heverleebos is samen met 'grote broer' Meerdaalwoud een fabelachtig boscomplex van 2050 hectare groot. Met lange wandeldreven en een verrassend arboretum.

B&B Vinkenbos Een boerderij uit 1850 met een pittoresk binnenplein en paardenstallen op een steenworp van Leuven. **Zavelstraat 6 3053 Haasrode** | www.vinkenbos.be



Sprookjesbos en levende bomen

MEERDAALWOUD Een guur najaarsweertje en de fantasievolle boombeelden. Meer heb je niet nodig om je fantasie in dit majestueuze woud op hol te doen slaan.

B&B Tussen Kunst en Konfituur

Op adem komen in een mix van oud en nieuw, van natuur en kunst, met Heverleebos als buur.

Eikenlaan 2, 3050 Oud-Heverlee
www.tussenkunstenkonfituur.be



Mammoetbomen in geel, groen en bruin

HALLERBOS Wereldberoemd voor het blauwe voorjaarstapijt van boshyacinten, maar even betoverend mooi onder het groen, geel en bruin dak van herfstbladeren van gigantische mammoetbomen.

Fyllade & Arkoze Rust verzekerd in deze B&B die gelegen is in een doodlopend straatje. Wandelen en fietsen kan in het nabijgelegen natuurgebied 'Maasdalbos'. **Krekelenberg 5 1502 Lembeek** | bbfylladearkoze.com

Het Gordelfestival geeft een draai aan je zomer

PROEVEN, ONTDEKKEN, DOEN



Met bruisende en kleurrijke straatfeesten

GORDELFESTIVAL TOPDAG 07/09

Het Gordelfestival, dat duurt nu de hele zomer lang, en langer. Het Gordelfestival rijgt de toffe uitstapjes en evenementen nog tot oktober aan elkaar. Hoog tijd dus om je trip naar de Groene Gordel te plannen.

Straattheater, lambiekproeverijen, muziekfestivals, dorpsfeesten en sportieve uitdagingen. Omdat er de hele zomer lang zo veel te beleven valt in de Groene Gordel, houdt het Gordelfestival het niet meer bij één dag. Ga naar de website en laat je inspireren voor een plezierige trip naar deze verrassend bruisende regio.

Of download de gratis Gordelfestival app. Je vindt er niet alleen een schat aan informatie, de app maakt van je smartphone ook een heel actieve reisgezel. Met de gps-functie houdt hij je netjes op het juiste spoor tijdens een wandeling of fietstocht. Onderweg krijg je info over de tofste bezienswaardigheden gereserveerd. En is één dag niet genoeg? Dan staat je bedje gespreid in een van de tientallen logies.

De app is beschikbaar voor Android en iOS.
www.gordelfestival.be



Op 7 september kan je deelnemen aan de georganiseerde fiets- en wandeltochten van het Gordelfestival. Vertrekken doe je vanuit Provinciedomein Huizingen, Blossodomein Hofstade of focusgemeente Vilvoorde waar je de hele dag kan genieten van optredens en animatie.



Trefpunt: Provinciedomein Huizingen

Ontdek de smaken van de streek op de gezellige streekproductenmarkt, aan eet- en drankstanden of tijdens wervelende kookdemonstraties. Waag je op de sportterreinen aan een intensieve fitbattle, of speur met het hele gezin naar de verborgen reuzen. Geen feest zonder muziek en dans, daar zorgen de fanfares, volksdansverenigingen en – jawel – majorettes voor. En natuurlijk zijn er ook volop wandelingen en fietstochten te doen. De toegang tot het domein is die dag gratis.



Focusgemeente: Vilvoorde

Leef je helemaal uit in acht boeiende themadorpen. Test je conditie in het Beweedorp, bedwing het touwenparcours in het Avonturendorp, dans op de tonen van de Romeo's in het Muziekdorp. Dan zijn er nog het Sportdorp, het Kinderdorp, het Proevertjesdorp, het Wieltjesdorp en het Wintersportdorp.



Trefpunt: Bloso-centrum Hofstade

Geniet van een plezierig boottochtje, kuier over de markt op de kade, of maak een fietstocht – 35 of 75 kilometer – langs het water. Erfgoedliefhebbers kunnen elf unieke boten bezichtigen, parels van varende erfgoed. Kinderen geven zich helemaal tijdens de Ketnet Cup.

Felix Art Drogenbos

Kunstschilder Felix De Boeck komt tot leven op de Felix Art-site in Drogenbos. Zijn jonge vrienden van de Ketnetband zorgen voor de muziek.



Deelnemen aan de wandel- en fietstochten op 7 september kost 4 euro per persoon en 8 euro voor een familieticket (voorverkoop), kinderen jonger dan 12 komen gratis naar het Gordelfestival. Schrijf je vandaag nog in via www.gordelfestival.be.

TIP



TRAP VAN ABDIJ NAAR ABDIJ

Geniet van de laatste warme herfstzon en fiets van abdij naar abdij. De Abdijroute is 13 kilometer lang en vertrekt aan het station. Bij het Fietspunt kan je meteen een tweewieler huren. Via de Bondgenotenlaan en de Grote Markt trap je naar de abdij van Sint-Geertrui. En verder begint de klim naar abdij Keizersberg – let op het grote Mariabeeld – en dan laat je de drukte van de stad achter je. Via het Provinciedomein Kessel-Lo ga je naar de abdij van Vlierbeek. Tijd voor een pauze in de nostalgische sfeer van taverne De Rozenkrans. Nu gaat het enkele kilometers lang

"Van de drukte van de stad naar een bijzondere oase van stilte."

door Kessel-Lo en Heverlee. Via de autovrije Jan Vranckx-weg kom je aan de magnifieke Abdij van Park, de mooiste en beste bewaarde nobertijnerabdij. Duizend jaar geleden was dit het jachtdomein van Godfried I met de Baard, vandaag is het een bijzondere oase van stilte met open ruimte, landerijen, dreven, vijvers en weiden. De abdijmolen is een stijlvolle brasserie waar je het hele maalmechanisme kan bewonderen. De molenaar van dienst demonstreert een keer per maand hoe het graan wordt gemalen.

Vraag de fietskaart van de Abdijroute bij Visit Leuven.
www.leuven.be/toerisme



Leuvense Kerstmarkt



Stadhuis in winterstemming

Winter in Leuven

De gloed van knetterende houtkorven op de kerstmarkt, wegdromen bij een intiem kamerconcert in het stadhuis, winterverhalen waar je het ijskoud van krijgt en winterbieren die je weer opwarmen. Wintertijd in Leuven komt er aan!

Hoe kouder de dagen, hoe warmer het in Leuven wordt. De feeëriekke binnenstad is tijdens de eindejaarsdagen het decor voor het charmantste winterfestival van het land. Struin lekker warm ingeduffeld langs de honderden snuisterkraampjes van de Leuvense kerstmarkt. Nip van een glühwein, proef een winterse lekkernij of bezoek de Kerstman in zijn sparrenbos.

Nostalgisch tintje

Aan de voet van de Sint-Pieterskerk wachten Maria en Jozef intussen op hun kindje Jezus. Wedden dat ook hij zich

zou amuseren op de nostalgische kermis op de Grote Markt? Aan even nostalgische prijzen. Op dat andere beroemde plein, de Oude Markt, pakken de cafés uit met verrassende winterbieren. Je kan hier ook de schaatsen aanden, want op het plein verrijst een grote schaatsbaan met een open en overdekt deel. Op de triomfboog van de piste wordt er op oudejaarsavond feestelijk afgeteld naar het nieuwe jaar.

De klank van het stadhuis

Even weg van de drukte? Laat dan de zware deuren van het stadhuis achter je dicht vallen en

geniet van de mooiste klassieke muziek. Helemaal stil word je bij het licht van duizenden kaarsen in het prachtige Groot Begijnhof. Luisteren naar boeiende verhalen? Volg dan de gids door de betoverende stad terwijl hij verhalen opdiept waar je het koud en warm van krijgt.

Shoppen!

Nog op zoek naar een laatste kerstcadeautje? Vraag het gratis shoppingplan aan de balie van Visit Leuven. De drie laatste zondagen van het jaar zijn de winkels trouwens gewoon open. De origineelste, trendy winkeltjes hebben zich verenigd als Leuven Anders Geshopt.

www.leuven.be
www.leuvenandersgeshopt.be



MARGIJSWANDELING

"DOOR DE VALLEI VAN DIJLE EN IJSE"



Zalige picknicklek



Kasteel van Neerijse



Adellijke dreven



Volop natuu

Vertrek aan het sierlijke Kasteel van Neerijse voor een tocht door het groene valleilandschap van de Dijle en IJse. Je stapt door een mozaïek van kleine akkers en broekbosjes, ruigten, rietvelden en vijvers. Halverwege duik je het Margijsbos in, en net voor je opnieuw het Kasteel van Neerijse in het vizier krijgt, wandel je door het mooiste natuurgebied van de Dijlevallei: de Doode Bemde. Zorg voor schoeisel dat tegen wat vochtigheid bestand is, want de route is best wel drassig.

De Margijswandelings is 8,5 km lang en ligt op het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. Start aan knooppunt 212 en volg 213, 214, 215, 216, 219, 223, 222, 221, 104, 103, 102, 212.

Wandelnetwerk Zuid-Dijleland, 300 km wandelplezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro in de toeristische infokantoren, boekhandels en via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties





BRABANTSE KOUTERS FIETSRUTE

"LANGS HISTORISCHE OORLOGSHALTES"



Het oorlogsmonument aan de Verbrande Brug in Grimbergen herinnert aan de heldendaad van soldaat Léon Trésignies. De jongeman werd door de Duitsers doodgeschoten toen hij het kanaal overzwom om een openstaande hefbrug naar beneden te draaien. Het perfecte vertrekpunt voor een fietstocht langs herinneringen van de Grote Oorlog in de Brabantse Kouters. Deze lus brengt je langs historische haltes in Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Zemst en Vilvoorde. Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde was het machtscentrum van de Duitsers, hier verbleef Moritz van Bissing, de Duitse generaal-gouverneur van het bezette België.



Landelijke fietswegeltjes

- start Station Kapelle-op-den-Bos, Spoorwegstraat, 1880 Kapelle-op-den-Bos
- 28 fietsknooppunt
- fietsroute (verhard)
- fietsroute (kasseien)
- fietsroute (verhard, autovrij)
- fietsroute (onverhard / semi-verhard)
- fietsroute (semi-verhard, autovrij)
- P fietsinrijpunt
- fietscafé
- fietsvriendelijk verblijf (hotel / gastenkamer)
- fietsverhuur



Vereeuwigd Brabants trekpaard

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Historische haltes Kapelle-op-den-Bos | 18 Sint-Rumolduskerk Humbeek | 22 Oude tramstation Humbeek |
| 15 OSB-huizen | 19 Kerk en kasteel Ten Doorn | 48 Stedelijke Begraafplaats Vilvoorde |
| 16 OSB-huizen | 20 Verbrande Brug | D Historische haltes Eppegem (Zemst) |
| 17 Brug van Humbeek | 21 Kerkhof Verbrande Brug | |

Deze fietslus is 40 km lang en volgt de fietsknooppunten 43, 35, 34, 30, 28, 29, 87, 53, 25, 45, 17, 18, 13, 14, 33 en 43. Ze is één van drie lussen die de oorlog doen herleven in de Brabantse Kouters.

www.toenlevenoverlevenwas.be/fietsroute